

Gebed van de Dag maandag 23 november 2020

(kerk open 8.30 – 9.00 uur)



Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Heere, Open mijn lippen
Van zonsopgang tot zonsondergang
God, kom mij te hulp,
**En mijn mond zal Uw lof verkondigen.
moet Uw Naam worden geloofd.
Heere, haast U mij te helpen**
**Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen de eeuwen. Amen.**

Luisterlied Genoeg - Christian Verwoerd

<https://www.youtube.com/watch?v=QT4m0ONWEfo>

Schriftlezing Genesis 26:1-12

(Genesis / Bereesjiet 25:19 – 28:9, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Toledot ('Geslachten')

STILTE

Psalm 21:5 (De Nieuwe Psalmberijming)

U antwoordt mij in mijn vertwijfeling.
Mijn broeders horen hoe ik voor U zing.
U heeft mij niet veracht: opnieuw ontving
ik licht en leven.
Volk van de HEER, juich mee, Hij is verheven.
Zijn hand bereidt een feest voor arme slaven.
Wie naar Hem zoekt, ontvangt zijn goede gaven
in eeuwigheid.

Gebed

Gezegende God,
Naam in ons midden
die de stilte vult,
Uw Woord reikt verder
dan onze horizon
en waait op de adem van uw Geest
naar alle windstreken.
Wees met al Uw dienaren,
uw getuigen in oost en west,
noord en zuid,
en maak ons dienstbaar
in gerechtigheid en goedheid
aan alle mensen
ver weg en dichtbij.

Persoonlijk gebed

Onze Vader...

Afsluiting

De Heere is boven je, om je te zegenrn.
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen
en in de eeuwigheid. Amen

Doven van de kaars

Galaten 6:8, 9

Want wie in zijn eigen vlees zaait,
zal uit het vlees verderf oogsten;
maar wie in de Geest zaait,
zal uit de Geest
het eeuwige leven oogsten.
En laten wij niet moe worden
goed te doen,
want te zijner tijd zullen wij oogsten,
als wij het niet opgeven.